

Hej alla fina Jupiter elever med föräldrar!

Nu har det gått några veckor sen vi startade upp terminen med friluftsliv-matlagning i Björkvik på Ingarö. Visst var det härligt?:)

Nu ska vi återigen ut i vår fantastiska natur. Denna gång ska vi vandra, lära oss mer om allemansrätten, äta matig medtagen matsäck och självklart njuta av en gofika. Kanske kommer vi även bjuda på en överraskning som vi tror att alla kommer att gilla!

När händer då detta?

Jo på måndag den 28/9. Kan bli en annan dag om vädret är för regnigt men prognosen ser just nu toppen bra ut! (Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder -men detta stämmer inte riktigt om friluftsliv ska vara roligt och något vi vill göra mer av).

Samling som vanligt kl. 8.20 i klassrummet- Storgården. Där går vi igenom dagen, hur vi ska vandra, vad som är viktigt att tänka på(regler). Bra att tänka på är att det är vi tillsammans som gör dagen. Det betyder att om alla gör sitt bästa och bjuder på ett gott humör så kommer vi att ha en fantastisk dag!
Dagen slutar på skolan kl. 13.30

Lite viktig information!

Klä dig efter vädret. Berätta gärna för dina föräldrar vad vi pratade om på fredagens idrottstimme. När vi går blir du varm men när vi tar paus blir man lite nerkyld så en extra tröja/jacka är bra att ta med. Är det inte allt för blött är gympaskor perfekt för denna vandring.

Du ska ha med dig en frukt, en matig matsäck och vatten att dricka. På en vandring är det även gott med en gofika och där har vi bestämt att du får ta med en bulle eller kaka samt samt saft eller juice! Ett förtydligande är att godis, chips och läsk inte får vara gofika. Självklart kan en varm dryck oxå vara gott om det är lite kyligt.

Allt detta packar du bäst ner i en ryggsäck. Det är jobbigt att vandra med en axelväska eller handväska. Ta även med ett sittunderlag. Tips: har du inget kan du göra ett eget av en dagstidning och en plastpåse. En extra plastpåse kan även vara bra att lägga sitt skräp i.

Nu hoppas vi att vädrets makter är med oss. Dansa gärna soldansen i helgen!

Vi hoppas och tror på en jätte rolig och givande dag. Åsa, Andreas, Miche och Gottis.